

Hjem > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [Merværdi](#) > **Antallet af bylandbrug i Danmark stiger**

## Antallet af bylandbrug i Danmark stiger

*Urbant Landbrug handler om fødevarerproduktion i byen og er oftest præget af lokal afsætning inden for byen. Produktionen varierer fra by til by afhængig af behov og efterspørgsel og produktionsmuligheder.*

Se indslag, som blev bragt på DR1 den 21. juli 2014. Indslaget forekommer 21 min. inde i udsendelsen (Linket vil være aktivt til den 20. august 2014).

Først i indslaget er vi på besøg hos ØsterGro – Danmarks første tagfarm på Østerbro i København, hvor 3 initiativtagere har ansvar for at producere grøntsager, lidt frugt, æg og honning til 16 medlemmer.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



- Medlemmerne har betalt 3000 kroner og vil i høstsæsonen modtage en kasse fødevarer hver uge. Prisen er sat ud fra, hvad det ville koste at købe økologiske fødevarer i supermarkedet
- Man har hentet inspiration i USA i CSA - det vil sige fællesskabsbaseret landbrug, hvor man skærer supermarkedet fra
- ØsterGro skal være bæredygtigt på fire måder: miljø, sundhed, økonomi og det sociale
- Østergro bliver også et formidlingsprojekt, der skal lære børn og voksne om fødevarerproduktion.

Kræn Ole Birkkjær, Videncentret for Landbrug bringer følgende anbefalinger sidst i indslaget:

I forbindelse med Urbant Landbrug er det også vigtigt at have skarpt øje for den **socialle, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed**.



For engagementet og livet mellem "boligblokkene" er det nødvendigt med et fagligt professionelt sikkerhedsnet, ellers er det en alt for ustabil aktivitet at bringe landbrugs- og gartnerproduktion ind i bybilledet.



Urbant Landbrug i praksis er som udgangspunkt at producere fødevarer i byen og tjene penge. Men også det sociale og rekreative bør få en betydelig plads i dyrkningen af "fødevarer" i byen.

## Urbant Landbrug i dansk kontekst

Med stor sandsynlighed kommer selvforsynende større bysamfund ikke på tale i mange årtier, betragtet ud fra den nuværende samfundsstruktur og politik i Danmark, nærheden til traditionelle landbrugsprodukter og ikke mindst de forholdsvis små byer, vi har, sammenlignet med storbyerne rundt om i verden på 15 til 25 mio. indbyggere.

Der er et behov for at bibringe et kendskab til det primære i dyrkning af jorden, vegetabilsk og animalsk, nemlig det agro-kulturelle, som er vigtigt at fastholde for beboerne i byerne, fx via Urbant Landbrug.